

Voor de jongere kinderen:

Blinddoek uw kind en geef hem/haar een voorwerp in handen. Laat raden wat het voorwerp is.

Voor de creatievelingen onder ons:

Voelbox ongelovige Thomas

Corine Slim heeft een voelbox gemaakt. Het is een kartonnen doos met een opening waar je je hand in kan steken om te voelen of er wat in zit. De doos is versierd met afbeeldingen die te maken hebben met het thema.



Wat is geloven?

- Durf je te voelen wat erin zit?
- Kan je beschrijven wat je voelt?
- Geloven de andere kinderen jou als je het daarna vertelt?
- Of geloven ze jouw woorden pas als ze zelf ook gevoeld hebben?
- Heb je al eens nagedacht over de verhalen die jou verteld worden over Jezus?

Wat een schitterende manier om het onderwerp geloof en ongeloof ter sprake te brengen.

Lees het verhaal voor uit de kinderbijbel over de ongelovige Thomas. Of gebruik het verhaal hieronder:

Een van de twaalf discipelen, Thomas was niet thuis toen Jezus bij zijn leerlingen kwam. Zij vertelden natuurlijk aan hem wat er gebeurd was. Ze riepen enthousiast: "Jezus is hier geweest!" Thomas schudde zijn hoofd. Hij kon het niet geloven. 'Ik kan pas geloven', zei hij, 'als ik de wonden van de spijkers in Zijn handen zie en met mijn eigen hand voel dat Hij een wond in Zijn zij heeft!' Acht dagen gingen voorbij en Thomas bleef maar met zijn hoofd schudden. Hij wilde het niet geloven. Toen waren de discipelen weer bij elkaar. Thomas was er nu ook bij. Zij hadden de deur op slot gedaan. Ineens was Jezus in hun midden. 'Vrede', zei Hij. Thomas wist niet wat hij zag... Jezus!! "Thomas, zie je Mijn handen en Mijn zij? Voel er maar eens aan en twijfel niet meer. Geloof dat Ik leef!" 'Mijn Here en Mijn God', stamelde Thomas. 29. 'Geloof je het nu, omdat je Mij ziet?' zei Jezus. Er zullen heel veel mensen komen, die mij nooit zullen zien, en toch in mij zullen geloven. Gelukkig (zalig) zijn de mensen, die in Mij geloven zonder Mij gezien te hebben, die mensen zal Ik heel speciaal zegenen.

Praat na over dit verhaal en vraag wie de Here Jezus bedoelt met de mensen die Hem nooit zullen zien en toch in Hem zullen geloven.