

Lees het verhaal voor van de vijf broden en twee vissen.

Een verrassende lunch. (Lukas 9:17)

Op een dag voeren Jezus en zijn vrienden naar de overkant van het meer van Galilea. Daar gingen ze op een heuvel zitten. Veel mensen volgden Jezus erheen. De hele dag leerde Jezus de mensen dingen over de Here God. De mensen luisterden graag naar de Here Jezus. Na een tijdje gaf Hij opdracht aan de leerlingen om alle mensen eten te geven. Alle mensen? Dat waren er duizenden.... Hoe moesten zij dat doen? Filippus antwoordde: "Dat kost heel wat geld, brood voor zoveel mensen!" De leerlingen moesten gaan vragen of er mensen waren die zelf wat te eten bij zich hadden. Er was een jongetje dat vijf broodjes en twee visjes bij zich had. Hij gaf ze aan Andreas. Andreas zei tegen Jezus, dat deze jongen zijn eten wel wilde delen, maar dat dat natuurlijk veel te weinig was. Jezus zei: "Laat de mensen maar gaan zitten in het gras. We gaan eten met elkaar." Jezus nam de broodjes en de visjes. Hij keek omhoog en dankte God ervoor. Daarna begon Jezus het brood en de vissen in stukjes te verdelen. Hij gaf het aan zijn leerlingen. Zij deelden het uit aan de hongerige mensen. Het raakte maar niet op. Er was genoeg voor iedereen! Er bleven zelfs twaalf manden met eten over. Wat een wonder!

Het verhaal hieronder is een spiegelverhaal. Het leert ons hoe belangrijk het is om te delen.

De Soepsteen



Er zijn dorpjes waar je als reiziger met open armen ontvangen wordt. Maar dat is niet het geval in het dorpje 'We-hebben-niks'.

Als een reiziger dichterbij komt, duikt iedereen achter zijn schutting en houdt zijn adem in. Want stel je voor dat ze iets van wat ze hebben, moeten delen....

Maar op een dag komt er een reiziger naar het dorp die iets heeft meegenomen waardoor het leven van de mensen uit 'We-hebben-niks' voorgoed zal veranderen.

'Hallo? Hallo?! Is er iemand?' ... Alleen een kind kijkt stiekem om de hoek.

De reiziger wenkt. 'Ik heb honger, denk je dat ze hier wat te eten hebben voor mij?' Het kind schudt nee en zegt dat ze niks hebben in 'We-hebben-niks'.

'Maar ik heb wel wat voor jullie. Kijk, met deze steen maak ik soep zoals je die nog nooit gegeten hebt. Alleen, dan heb ik wel een pan met water nodig.'

Het kind rent weg en komt terug met een grote pan water. 'Ah, da's mooi! Kijk we leggen de steen erin...een vuurtje eronder.... en we wachten...'

Een paar mensen zijn nieuwsgierig geworden en komen dichterbij. Zou die reiziger echt van een steen soep kunnen maken? Maar dat kan toch niet? Of zou de reiziger soms kunnen toveren?

De reiziger proeft de soep: 'Mmmm, bijna perfect, maar wat kruiden zou fijn zijn...iets van een bouillonblokje of zo?' De reiziger kijkt verwachtingsvol rond... en even later komt er een meisje met wat kruiden.

Mmmm, oh dit smaakt goed! Maar iets zoets zou ook lekker zijn...een worteltje of zo? En misschien wat prei, dat lijkt me ook heel lekker. Het is jammer dat jullie niks hebben.

Maar daar komen een jongetje en een man met de gevraagde groente die ze toch nog ergens hadden. En zo gaat het nog een tijdje door, er wordt van alles gebracht: boontjes, bloemkool, een uitje...

Er zijn mensen die de tafels gezellig dekken en er worden lampionnen opgehangen en er blijken zelfs mensen muziek te kunnen maken!

En dan roept de reiziger: 'Aan tafel!'

De soep gaat rond. En echt, die steen blijkt fantastisch te werken. Want de soep is de lekkerste soep die ze ooit hebben gegeten. En aan het eind van de avond bedankt de burgemeester de reiziger voor de heerlijke soep.

De reiziger staat op en zegt: 'Dank jullie wel, inwoners van 'We-hebben-niks'. De steen mogen jullie houden, maar dan moet je wel beloven dat jullie open staan voor anderen. En dat jullie met elkaar delen wat jullie hebben.'

Iedereen klapt en ze zwaaien de reiziger uit.

Als de reiziger het dorp uit is en niemand hem ziet, pakt hij weer een steen van de grond, doet hem in zijn tas en loopt vrolijk fluitend naar het volgende dorp.

De Here Jezus vindt het ook fijn als wij delen.

Probeer de komende tijd eens te kijken wat jij met wie kan delen. De ander wordt daar blij van en daardoor jij zelf ook!

Voor de oudere kinderen kun je via de onderstaande link vanaf 0:36:28 deze gelijkenis van de broden en vissen terugkijken:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1795/events/recording/159030720001795>

De gelijkenis wordt nagespeeld .